

# Filosofie, Kunst & kleur



## Ad de Stoppelaar, filosoof

‘Waarom vinden we iets  
mooi?’

**Woensdag 18 oktober 2017**

Aanvang 20.00 uur

Inloop va 19.45 uur

Tickets € 15,- (incl. koffie/thee)

[Info, aanmelden en locatie:](#)



**Presentatiestudio**

Jacobine van Beurden

Zwaardstraat 16 (aparte entree)

2584 TX Den Haag

+31 (0)70 3107846

[info@jacobinevanbeurden.nl](mailto:info@jacobinevanbeurden.nl)

[www.jacobinevanbeurden.nl](http://www.jacobinevanbeurden.nl)

**Waarom vinden we iets mooi?  
Wanneer is een object eigenlijk  
kunst? Omdat het als zodanig  
gepresenteerd wordt of is er iets  
waarmee het zich onderscheidt,  
en zo ja, wat is dat dan?  
Kleur speelt dikwijls een grote  
rol in de kunst maar wat is  
kleur?**

Om deze vragen te kunnen  
beantwoorden maken we in deze  
lezing “Filosofie, Kunst en Kleur”  
een kleine reis door een deel van  
de filosofie waarbij de filosofen  
Plato, (imiteren van een schijn-  
werkelijkheid), Aristoteles  
(training van door kunst  
opgewekte emoties) en Kant  
(over het schone en het  
verhevene) aan bod komen.  
Tevens wordt het grote mysterie  
van de qualia aangedaan.

## Over Ad de Stoppelaar

Ad de Stoppelaar is BA en MA in  
de Filosofie (Univ. Leiden),  
voltijds filosoof en PHILOMIX  
erkend. Al jaren geeft hij  
cursussen, lezingen, gastlessen  
op school en ontvangt hij cliënten  
voor gesprekken in zijn  
filosofische praktijk ‘Vol-Ledig’.

Afbeelding: Detail “De geboorte van  
Venus”- S.Botticelli